

"...ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

που προγραμματίζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που ειδοποιεί τον τραπεζίτη που αναστατώνει τον πρεσβευτή που δειπνεί με το στρατηγό που καλεί τον πρόεδρο που εκμισηρεύεται στον υπουργό που απειλεί το γενικό διευθυντή που τακεινώνει το διαχειριστή που φωνάζει στο αφεντικό που βρίζει τον υπάλληλο που εκμεταλλεύεται τον εργάτη που κακομεταχειρίζεται τη γυναίκα του που ζεστάει στο παιδί που κλωτσάει με λίσσα το σκύλο (...)

...Στην Αστινομική Αμερική μόνο οι τιμές είναι ελεύθερες. Στις δικές μας χώρες ο Άνταρ Σμίθ χρειάζεται απαραίτητως τον Μονσολίνι. Ελευθερία επενδύσεων, ελευθερία των τιμών, ελευθερία των συναλλαγών : δύο πιο ελεύθερο είναι το εμπόριο τόσο πιο σκλάβοι είναι οι άνθρωποι. Η ευημερία των ολίγων καταδικάζει όλους τους άλλους. Ποιός γνωρίζει έναν πλούσιο που να είναι αθώος; Άλλωστε σε περιόδους κρίσης οι φιλελεύθεροι δεν μεταβάλλονται σε συντηρητικούς και οι συντηρητικοί σε φασίστες; Ποιές υπηρεσίες εξυπηρετούν οι εγκληματίστηκες γενοκτονίας; (...)

...Δεν είναι μόνο η λίστα των βασανισθέντων, δολοφονηθέντων και εξαφανισθέντων που αποτελεί τα εγκλήματα μιας δικτατορίας. Ο κατάλογος δεν εξαντλείται μόνο μ'αντές τις καταγγελίες. Η "μηχανή" σου διδάσκει με εργληματικό τρόπο τον συωθόμα και το ψέμα. Η συμπλαράσταση θεωρείται πταίσμα. Για να επίχθεσις πρέπει να υποκρίνεσαι και να τη φέρνεις στους άλλους. Όποιος σε φιλά σήμερα, αύριο να ζέρεις πως θα σε πουλήσει. Αν πείς αντό που σκέφτεσαι σε συντρίβουν. Και δεν αξίζει να το ριψοκινδυνεύσεις. Κάθε παληκαριά την πληρώνεις ακριβώ. Ο άνεργος δεν επιθυμεί μυστικά και σύχεται να διώξει η επιχειρηση κάποιουν άλλο εργάτη για να πάρει αντός τη θέση του; Μήπως ο διπλανός σου δεν είναι ανταγωνιστής κι εχθρός σου; Πρέπει να μάθεις καλά το μάθημά σου για να τα βγάλσις πέρα με τη "μηχανή". Ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας το καταστρέφονταν καθημερινά χωρίς οίκτο. Η "μηχανή" νιώθει νικηφόρα : ο κόσμος φοβάται να μιλήσει και να κοιταχτεί. Απαγορεύονται οι συναντήσεις. Όταν κάποιος σε κοιτά πολλή ώρα, σκέφτεσαι :"Θα βρώ τον μπελά μου". Ο διευθυντής λέει στον υπάλληλο που ήταν φίλος του : - Έχρεε να σε καταδώσω. Ζήτησαν κατόλιγο κι έπρεπε να δώσω κάποιο διομά. Αν μπορείς συγχάρεσέ με.

Στους τρίαντα Ουρουνγονάνος, ο ένας έχει αναλάβει καθήκοντα να παρακολουθεί και να καφφώνει τους υπόλοιπους. Δουλειά δεν υπάρχει πούθενά, μόνο στους στρατώνες και στα αστυνομικά τμήματα. Κι εκτός αυτού για να παραμείνεις σε κάποια δουλειά είναι απαραίτητο να προσκομίσεις το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων που στο δίνει η αστυνομία. Γιοργεώνουν τους φοιτητές να καταγγέλουν τους συμφοιτητές τους και τα παρδιά τους δασκάλουν τους. Στην Αργεντινή η τηλεόραση κάθε τόσο διακόπτει το πρόγραμμα και ρωτάει : "Έχετε ωπόψη σας τί μπορεί να κάνει ο γιός σας αυτή τη στιγμή;".

Γιατί δεν αναφέρεται στα κόκκινα χρονικά το έγκλημα της ψυχικής δηλητηρίασης; (...).

...Η χώρα συμπεριλαμβάνεται ξαφνικά στον πολιτισμένο κόσμο, ή μάλλον στον κόσμο όπου κατασκευάζονται σε βιομηχανική κλίμακα οι γενεσιες, τα χρόματα, οι οσμές, η ηθική και οι ιδέες. Σ'έναν κόσμο όπου η λέξη ελευθερία, όπως στην Ουρουνγονάη, είναι το διομά μιας φυλακής, ή όπου μια υπόγεια αίθουσα βασανιστηρίων ονομάζεται Σιννοικία Αξιοπρέπειας, όπως στη Χιλή. Οι μέθοδοι στείρωσης των συνειδήσεων εφαρμόζονται με περισσότερη επινοχία απ'ότι ο έλεγχος των γεννήσεων. Μηχανές του ψέματος και των ναρκωτικών που διαδίδουν τη δυτικοχριστιανική δημοκρατία με βιαιότητες και πολτό κονσερβαρισμένης τομέτως. Δεν είναι απαραίτητο να ζέρεις να γράφεις ή να διαβάζεις, αφού ακόθις και λαβύριντες το καθημερινό μήνυμα από τα τρανζίστορ και την τηλεόραση, που σου μαθαίνει να δέχεσαι με στωικότητα την επικράτηση του δυνατού και να συγχέεις την προσωπικότητα μ'ένα αυτοκίνητο, την αξιοπρέπεια μ'ένα ταπιγάρο και την εντυχία μ'ένα λοικάνικο (...).

...Συμπίπτει με χιλιάδες ιστορίες βασανιστηρίων.

Ποιοί είναι αυτοί που βασανίζουν; Πέντε σαδιστές, δέκα διεστραμμένοι, δεκαπέντε κλινικές περιπτώσεις; Βασανίζουν οι καλοί οικογενειάρχες. Οι στρατιωτικοί συμπληρώνουν

το ωράριο κας μετά παρακολούθουν τηλεόραση μαζί με τα παιδιά τους. Οι πείναι αποτελεσματικό σίναι και καλό, λέει η "μηχανή". Τα βασανιστήρια είναι αποτελεσματικά: αποσπούν πληροφορίες σπάει το ηθικό, απλώνουν το φόβο. Γεννιέται κι αναπτύσσεται μια πολύπλοκη τελετουργία. Όποιος δεν βασανίζει, υπόκειται σε βασανιστήρια. Η "μηχανή" δεν δέχεται αθώους, ούτε μάρτυρες. Ποιός αρνιέται; Ποιός μπορεί να διατηρήσει καθαρά τα χέρια του; Το πρώτο γρανάζι ριζνά την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά σφίγγει τα δόντια. Την τρίτη συνηθίζει κι εκπληρώνει το καθήκον του. Περνάει ο καιρός και η ροδέλα των γραναζιών μιλάει την ίδια γλώσσα με τη "μηχανή": κουκούλα, ηλεκτροσόκ, φάλαγγα, κρέμασμα, υποβρύχιο. Η μηχανή απαιτεί πειθαρχία. Οι πιο ταλαντούχοι καταλήγουν να το βρίσκουν απολαυστικό.

Αν οι βασανιστές είναι άφρωστοι, τότε τί να πούμε για το σύστημα που τους κάνει απαραίτητους;

Ο βασανιστής είναι κι αυτός ένας δημόσιος υπάλληλος. Ο δικτάτορας επίσης. Οπλισμένοι γραφειοκράτες που χάνουν τη δουλειά τους αν δεν εκπληρώσουν με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους. Αυτό και μόνο αυτό. Δεν είναι εξωπραγματικά τέρατα. Δεν θα τους κάνουμε αυτή την τιμή (...).

...Πόσες φορές υπήρξα δικτάτορας; Πόσες φορές ιεροεξεστής, λογοκριτής, φύλακας; Πόσες φορές απαγόρεψα σ' αυτούς που αγαπούσα την ελευθερία και το δικαίωμα του λόγου; Πόσων ανθρώπων έχω νιώσει αφέντης; Πόσους καταδίκασα επειδή διέπραξαν το σφάλμα να μην είναι σαν κι εμένα; Δεν είναι η ατομική ιδιοκτησία των ανθρώπων χειρότερη και πιο αποκρουστική από την ατομική ιδιοκτησία των πραγμάτων; (...) Ποιός δεν αναπαράγει μέσα του τον κόσμο που τον έχει φτιάξει; Ποιός είναι σήγουρος πως δεν μπερδεύει τον αδελφό του με έναν αντίπαλο και τη γυναίκα που αγαπάει με την ίδια τη σκιά: (...).

...Για να κατακήσουν τις συνειδήσεις, τις εξοντώσουν, τους σβήνουν το παρελθόν, εξαφανίζουν κάθε μαρτυρία που μπορεί να αποδείξει πως σε τούτα τα μέρη υπήρξε ποτέ κάτι παραπάνω από σιωπή, φυλακές και τάφοι. Απαγορεύεται να θυμάμαστε. Στήβανται σε ταξιαρχίες οι κρατούμενοι. Τις νύχτες βάφουν με θαυμητή μπογώ τα λόγια διαμαρτυρίας που κάποτε σκέπαζαν τους τοίχους της πόλης. Η βροχή χτυπά τους τοίχους και διαλύει την άσπρη μπογώ. Και στην επιφάνεια ξαναζυφανίζονται λίγο-λίγο οι απαγορευμένες λέξεις (...).

...Δεν ήταν άνθρωπος των γραφείου. Αργά ή γρήγορα έπρεπε να ζεστάσει εκείνη η ορμή φυλακισμένου λαονταριού, που τη μάντενες είνοιλα στα μέσα του 1964, σταν του πήρα τη συνέντευξη. Ασυνήθιστη περίπτωση ο Τσέ. Εγκατέλειπε μια πετυχημένη επανάσταση, φτιαγμένη από εκείνον και μια χούφτα ανθρώπων σαν κι αυτόν, για να ριχτεί να στεριώσει μιαν όλη. Δεν έζησε για τη δόξα, αλλά για τη μάχη, την τόσο απαραίτητη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. (...) Ο Τσέ Γκεβάρα εκδηλώνεται, όπως όλοι, από τα μάτια Θυμάματι τη καθαρή, αγέρωχη ματιά του: το βλέμμα των ανθρώπων που πιστεύουν σε κάτι".

(Eduardo Galeano : "Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου", 1978).